

Πραδειό Ράγιον  
Τέλος 2, 1985

# Η ΕΠΟΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

■ Του ΜΙΧ. ΔΗΜΟΛΙΟΥ

Όταν στο τέλος του 1944 χτυπούσαν οι καμπάνες της απελευθέρωσης, μια μεγάλη χαρά πλημμύριζε τις καρδιές όλων των Ελλήνων, 4 χρόνια δραματική κατοχή με εκτελέσεις, διωγμούς, πείνα και στερήσεις, κάτω από το φασιστικό στρατό κατοχής, ήταν πάρα πολλά για ένα λαό που ήθελε να ζει ελεύθερος.

Τη χαρά αυτή την αισθάνονταν καλύτερα όλοι οι Ραψανιώτες. Είχαμε πάρει το σύνολο σχεδόν των Ραψανιωτών ενεργά μέρος στην Εθνική Αντίσταση και δεύτερον είχε προηγηθεί η καταστροφή των αμπελιών που ήταν και το κύριο εισόδημα. Τώρα που ο πόλεμος τέλειωνε λαχταρούσαμε να μπούμε στην περίοδο της δημιουργίας. Με την απελευθέρωση εμείς οι νέοι της ΕΠΟΝ νιώθαμε μια ξεχωριστή ικανοποίηση. Είχαμε συμβάλλει αποφασιστικά στο διώξιμο του ανεπιθύμητου επιδρομέα και πιστεύαμε ότι τώρα που το φασιστικό τέρας υπέκυπτε κάτω από τα χτυπήματα των αγγλοαμερικάνων συμμάχων, του κόκκινου στρατού και όλων των λαών, θα πραγματοποιούνταν οι επιθυμίες μας για μια κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, θα δικαιώνονταν οι αγώνες μας και θα ζούσαμε σε ένα ειρηνικό περιβάλλον μακριά από μίση και διαφθορές.

Από το καταστατικό της ΕΠΟΝ γνωρίζαμε ότι πρώτη μας υποχρέωση ήταν η ανοικοδόμηση των χωριών μας από τα ερείπια που άφησε ο κατοχικός στρατός και στη συνέχεια αγώνας για δημι-



ουργία και για την κατοχύρωση της ειρήνης. Ποτέ κανένα καθεστώς και καμιά οργάνωση δεν ένωσε τόσο προοδευτικά τη νεολαία όύτε την οδήγησε σε τόσες μεγαλειώδεις αγώνες όπως η ΕΠΟΝ.

Το τρίτο άρθρο του καταστατικού έλεγε βασικοί σκοποί είναι: α) Η εθνική απελευθέρωση, η πλέρια ανεξαρτησία και ακεραιότητα της Ελλάδας με καθημερινό αγώνα. β) Η εξολόθρευση του φασισμού τώρα και στο μέλλον με όποιαδήποτε μορφή και να παρουσιασθεί και ίσα πολιτικά δικαιώματα στους νέους και νέες που είναι πάνω από 18 χρόνων. γ) Αγώνας κατά των ιμπεριαλιστικών πολέμων, για την κατοχύρωση της ειρήνης με βάση την αυτοδιάθεση των λαών και αδελφική συνεργασία. δ) Ανοικοδόμηση της χώρας από τα ερείπια του πολέμου και της αξονικής κατοχής προς το συμφέρον και ευημερία ολό-

κληρου του πληθυσμού.

Για τα ιδανικά αυτά πάλεψαν οι Επονίτες ένοπλα και άοπλα και όσοι ζήσανε στα χρόνια της κατοχής έχουν προσωπική εμπειρία.

Εμείς στην ΕΠΟΝ μάθαμε να κάνουμε την αυτοκριτική για ανθρώπινα σφάλματα, εκεί μάθαμε να υπερασπίζουμε το δίκαιο αλλά και να σεβόμαστε το δίκαιο των συναθρώπων μας. Εκεί μάθαμε ότι όλοι είμαστε αδέλφια και ο χώρος να ζήσουμε ειρηνικά και αγαπημένα, είναι αρκετός αρκεί να χτυπηθούν οι άνθρωποι που εμπορεύονται τον πόλεμο για να πλουτίσουν περισσότερο. Εκεί μάθαμε ότι τα παιδιά μας τα εγγόνια μας γεννήθηκαν και έχουν όλο το δικαίωμα να θέλουν να ζήσουν.

Για να πραγματοποιηθούν αυτοί οι σκοποί των ειρηνικών επιδιώξεων παραδώσαμε μετά την απελευθέρωση τα τιμημένα όπλα που με αίμα πήραμε από τους κατακτητάς χωρίς να πυρώσει η σκέψη από το μυαλό μας ότι στα χρόνια αυτά που όλοι σχεδόν οι Έλληνες και Ελληνίδες από γέρους μέχρι τα αετόπουλα θυσιάζονταν για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Η κυβέρνηση του Καϊρου που αντί να μείνει κοντά στο λαό που υπέφερε από την τριπλή κατοχή, προτίμησε τα πολυτελέστατα ξενοδοχεία του Καϊρου και από κει σε συνεργασία με τον αγγλικό ωπεριαλισμό κατέστρωναν σχέδια εξόντωσης που θα έβαζαν σε εφαρμογή όπως και τα έβαλαν, αμέσως μετά την απελευθέρωση. Στα χρόνια αυτά που ο λαός της Αθήνας, καθοδηγούμενος από το ΕΑΜ έδων τη μάχη και την κέρδιζε ανατρέποντας την Πολιτική Επιστράτευση, στα χρόνια που το Μηχανικό Ολύμπου με αρχηγό το Θρυλικό Βρατσάνο θυσίαζε τα καλύτερα παλικάρια του, ανατινάζοντας χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής, διευκολύνοντας το συμμαχικό αγώνα. Στα ίδια αυτά χρόνια τα πολιτικά μαγειρεύαν της ακαδημαϊκής Κυβέρνησης του Καϊρου, μαγείρευαν



την εξόντωση μας. Γράφτηκαν πάρα πολλά και θα γραφούν ακόμα, τα πραγματικά όμως γεγονότα καμιά πένα όσο καλή και αν είναι δεν θα μπορέσει να τα ανατρέψει, τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους και κάθε καλόπιστος και αντικειμενικός άνθρωπος κρίνοντας τα ιστορικά γεγονότα του 1940-45 θα βρεθεί στην ανάγκη να καταραστεί την τακτική που εφάρμοσε ή τότε πολιτική ηγεσία παραδίνοντας τους αγωνιστές της ΕΠΟΝ στους συνεργάτες των Γερμανών.

Όλα είχαν προετοιμαστεί και δεν μένει καμιά αμφιβολία ότι προετοίμαζαν τον εμφύλιο πόλεμο με σατανικά τεχνάσματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της συμφωνίας της Βάρκιζας ο Εθνικός στρατός θα αποτελούνταν από κληρωτούς των στρατολογουμένων κλάσεων. Εμάς όμως μας έβγαλαν ανεπιθύμητους για το λόγο ότι πήραμε μέρος στην Εθνική Αντίσταση.

Την απελευθέρωση που με ξεχωριστή χαρά περιμέναμε όλοι οι Έλληνες δεν την χαρήκαμε. Παλικάρια του ΕΛΑΣ που πολέμησαν και διακρίθηκαν στις μάχες και στα σαμποτάζ βασανίζονται από ξυπόλυτα καθάρματα και στη συνέχεια στέλνονται στα στρατοδικεία για να



οδηγηθούν στο τόπο των εκτελέσεων. Επονίτες νέα παιδιά με γεροδεμένα χέρια αποφασισμένοι να δημιουργήσουν μια καινούργια ζωή δέρνονται απάνθρωπα από τους παρακρατικούς που νωρίτερα είχαν προσφέρει τις υπηρεσίες στους κατακτητές και φορτώθηκαν με χιλιάδες φρικιαστικά εγκλήματα.

Το σταυροδρόμι για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης είταν δύσκολο. Είχαμε πιστέψει ότι μετά την απελευθέρωση θα ζούσαμε σε μια ελεύθερη Ελλάδα κοντά στις οικογένειες, αποφασισμένοι να δημιουργήσουμε και να δημιουργηθούμε και βρεθήκαμε μπροστά σε εξοντωτικό προγραμματισμένο διωγμό. Άλλα αν οι ληστοσυμμορίες αυτές που ξεπετάχθηκαν στην ύπαιθρο με την ηθική και υλική συμπαράσταση της Κυβέρνησης που δεν έπαιξε κανέναν ουσιαστικό ρόλο αφού νωρίτερα παρέδωσε όλη την

εξουσία στον καινούργιο κατακτητή Σκόμπι, οργίαζαν, βασανίζοντας αντιστασιακούς. Επισήμως το κράτος οργάνωνε και τα στρατόπεδα που θα συγκέντρωνε του δημοκρατικού στρατιώτες που κλητεύτηκαν.

Αυτή ήταν η αμοιβή για τους τετράχρονους αγώνες κατά των κατακτητών και για την αυθόρμητη συμμετοχή μας στον πανηγυρισμό να υποδεχτούμε την κυβέρνηση του Καΐρου σαν κυβέρνηση όλων των Ελλήνων σαν Κυβέρνηση της απελευθέρωσης.

Για να μπορεί ο σημερινός αναγνώστης που δεν έζησε τα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα είναι απαραίτητο να γραφτούν περικοπές από το υπόμνημα που υπέβαλε ο Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ στις 5.3.45.

■ Συνεχίζεται

