

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ



■ Παρουσιάζει
η Σιόντα Κατερίνα
Δ/ντρια Δημοτικού Σχολείου

Βαθειά συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια ένιωσα στην καρδιά μου πριν από αρκετά χρόνια, όταν σ'ένα Αθηναϊκό περιοδικό του περασμένου αιώνα:

"Ημερολόγιον
της
Εφημερίδος των Κυριών
Έτος Γ'
1890"

ανέγνωσα το τόσο χαριτωμένο άρθρο της Μαρίας Πίπιζα, το αναφερόμενο στην ωραία κωμόπολη, την Ραψάνη, την φιλτάτη, ιδιαιτέρα πατρίδα μας.

Ορμώμενο το άρθρο από τις γυναίκες της Ραψάνης την εποχή εκείνη, μας δίνει περιληπτικά πολλές πτυχές της κοινωνικής ζωής του τόπου μας, τον περασμένο αιώνα. Χαρακτηριστικό είναι ότι "οι Ραψανιώτηδες μητέρες, ανατρέφουσι κάλλιστα τα τέκνα των έχουσαι ως πρώτας της ανατροφής βάσεις την προς τον Θεόν και προς την πατρίδα αγάπην". Πραγματικά γνήσιες χριστιανές και ελληνίδες μητέρες που έδωσαν άξια τέκνα στον τόπο μας.

Φημίζονται για το ωραίο τους παραστήμα, την κομψή τους ενδυμασία, την γενναία ψυχή και την εργατικότητά τους,

με χαρακτηριστικότερα αρετή την φιλοξενία, πράγμα σπάνιο. Εντύπωση προκαλεί ότι μετά την απλόχερη φιλοξενία των ξένων τους κατευόδωσαν μ' εντόπια δώρα, ως δείγμα ευχάριστήσεως για την τιμή που τις έκαμναν να διαμείνουν ή απλώς να επισκεφτούν "τας απλώς μεν, πλην καθαρώτατα ηυπρεπισμένας κατοκίας των".

Επί πλέον τις διακρίνει μια ξεχωριστή αρχοντιά, ευγένεια και ψυχικός πλούτος σ' όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις που μας καταπλήσσει.



Εμείς οι γυναίκες του 20ου αιώνα δεν έχουμε ανάγκη από ξένα πρότυπα. Ας γυρίσουμε πίσω στις ρίζες μας, σ' εκείνες τις λεβέντικες μορφές του περασμένου αιώνα, που έζησαν στα ίδια χώματα, ανέπνευσαν τον ίδιο βουνίσιο αέρα και ανέπτυξαν τις τέχνες και τον πολιτισμό στη μικρή, αλλά φημισμένη γωνιά της Ελλάδας μας, σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι γνωστή και αξιαγάπητη η μικρή μας πατρίδα και στην πρωτεύουσα την Αθήνα και ν' αρθρογραφούν επαινούντες τις



γυναίκες της Ραψάνης. Με τον τρόπο αυτό δοξάζουν και μεγαλύνουν οι γυναίκες μέσα από την αφάνεια τον τόπο τους και μάλιστα γίνονται αυτές αιτία να διαφημιστεί η πατρίδα τους, πολύ πέραν των ορίων της.

Αυτός ο θαυμασμός και η ευγνωμοσύ-

νη προς τις γυναίκες εκείνες της γενέτειράς μας μ' ώθησε να δημοσιεύσω το παρακάτω άρθρο της Μαρίας Πίπιζα αυτούσιο για να το χαρείτε μ' όλη τη φρεσκάδα και τη δροσιά του χιλιοτραγουδισμένου Ολύμπου μας και τις αγνές παραδόσεις του τόπου μας.

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ

Ως ο βυθίζων το βλέμμα εις το βαθυκύανον πέλαγος, εν ὧ εις ωραίαν θερινήν νύκταν αντανακλώσιν υποτρέμοντες αστέρες, αποθαυμάζει την Πανσοφίαν του Υψίστου, ως ο ατενίζων ωραίαν εικόνα επαινεῖ τον ποιήσαντα καλλιτέχνην, ούτω και ο βλέπων την ωραίαν κωμόπολιν Ραψάνην, θαυμάζει την μυστηριώδη φύσιν, ήτις με τόσα κάλλη επροίκισεν αυτήν.

Νωχελώς ερριμένη εις τας υπωρείας του πολυκορύφου Ολύμπου δέχεται παρ' αυτού την μυροβόλον αύραν και το γλυκύ του θύμου άρωμα. Είναι κωμόπολις, ἡν δύναται τις αληθώς να πιστεύσῃ, ότι ηυλόγησαν οι θεοί και ηγάπησαν οι ἀνθρωποι! Έχει ἔναντι αυτής την γυμνήν κορυφήν της Ὁσσης, ἡς τα αφρόπλεκτα κρήδεμνα, κυματίζοντα, χαιρετώσι μετά γλυκείας συμπαθείας τας λευκάς του Γερ' Ολύμπου κορυφάς!

Αριστερόθεν βλέπει τις το γαλανόν και ευρύ Θερμαϊκόν πέλαγος, εξ ού ανεπήδα ποτέ ο Ποσειδών και η σοφή Αθηνά, περιβεβλημένη την λευκήν εσθήτα της και επί των αφρωδών κυμάτων του οποίου καθήμεναι επί δελφίνων αι ωραίαι Νηρηϊδες, εκράτουν την τρίαιναν του Θεού των θαλασσών μετά στεφάνων εξ ανθέων!

Δένδρα καταπράσνα σκιερά, πτηνά τονίζοντα μελαδικώς το ωραίον αυτών ἄσμα, ρύακες ὧν το γλυκό κελάρισμα αποτελεί μυστηριώδη αρμονίαν, στολίζουσι το χωρίον τούτο, ὅπερ σήμερον κατοικείται υπό δύο χιλιάδων κατοίκων και ὅπερ δις επυρπολήθη υπό των Τούρκων, πρώτον εν ἑτει 1854 και δεύτερον εν ἑτει 1878.

Μετά λύπης βλέπει τις μεγάλους περιβόλους εν οίς μόνον ερείπια και λίθοι μαρτυρούσι την πάλαι ύπαρξιν των μεγάλων οικοδομών και ωραίων εργοστασίων της υφαντικής και μεταξουργικής. Αι τέχναι αύται είχον προαχθή ενταύθα εις αληθώς ζηλωτὸν σημείον, οπόθεν οι κάτοικοι διετέλουν εις σχέσεις μετά των εμπορικωτέρων πόλεων της Ευρώπης!

Αι γυναίκες της Ραψάνης πλήρεις ζωής και σφρίγους είναι καρτερικαί και γενναίαι! Τούτο απεδείχθη κατ' αμφοτέρας τας του χωρίου των πυρπολήσεις, καθ' ἄς ἐδειξαν μέγα θάρρος και απαράμιλλον γενναιότητα! Λέγεται ότι αι νεαραί Ραψανιώτιδες, αφού πρώτον προητοίμασαν τα δια τους συζύγους και αδελφούς αυτών τρόφιμα, ἐλαβον κατόπιν εις εις τα αγκάλας τα μικρά τέκνα ἡ αδέλφια των και τα ἐφερον εις βαθέα τίνα σπήλαια του Ολύμπου, 5–6 ὥρας απέχοντα του χωρίου αυτών, ἵνα σώσωσιν αυτά από της φοβερῆς Οθωμανικῆς μαχαίρας!

Μετά την καταστροφήν του χωρίου και την απομάκρυνσιν των Τούρκων επέστρεψαν ἔχουσαι ως μόνην κινητήν περιουσίαν τας κλείς των πυρποληθεισών οικιών αυ-

τών. Αι Ραψανιώτιδες αντί να θρηνώσι και απελπίζωνται ερρίφθησαν μετ' απεριγράπτου ζήλου εις την εργασίαν, ιδία εις την γεωργικήν, εβοήθησαν τόσον τους συζύγους και αδελφούς των, ώστε εντός ολίγου κατώρθωσαν να κατασκευάζωσι μικρούς οικίσκους ούς προϊόντος του χρόνου ανύψωσαν εις αραίας διορόφους οικοδομάς.

Μόλις αι μικραί κορασίδες διέλθωσι την 5ην ἡ.βην ἀνοιξιν του βίου των, οδηγούνται υπό της μητρός εις το σχολείον, μετά δε το 12ον ἔτος μένουσι πλέον εν τῇ οικίᾳ και αναλαμβάνουσι την διεύθυνσιν αυτής, επιβλεπόμεναι πάντοτε υπό του αγρύπνου οφθαλμού της προσφιλούς μητρός των.

Αμα το ρόδινον ἄρμα της κροκοβαφή εσθήτα φερούσσης θεάς, διασχίση τους μέλανας της νυκτός πέπλους, ἀμα ως η αραία Ήώς ανοίξη δια των ροδίνων δακτύλων της τας της Ανατολής, η νεαρά Ραψανιώτις αποσπάται της αγκάλης του Μορφέως και αφού ασχοληθή ολίγον εις ευπρεπισμόν του χαρίεντος και ευλυγίστου αυτής σώματος, πορεύεται εις την πλησιεστέραν πηγήν ἵνα φέρη εν τῇ οικίᾳ το πόσιμον ὕδωρ της ημέρας. Μετά ταύτα ασχολείται εις κατασκευήν του προγεύματος, ὥπερ πάντοτε ευρίσκουσιν οι αδελφοί και ο σύζυγος ἐτοιμον κατά την ωρισμένην ὥραν.

Η πλύσις των ενδυμάτων γίνεται συνήθως εις την πηγήν, εν ἡ μεταφέρουσιν τα ρερυπωμένα ενδύματα τα νεαρά κοράσια επί ωραίων αφροπλέκτων κανίστρων. Μετά την πλύσιν μέχρις ὅτου ταύτα ξηρανθώσιν, εξαπλούνται υπό την σκιάν δασοφύλλων πλατάνων, φέρουσαι δε ανά χείρας ωραίαν ηλακάτην, νήθουσι μαλακά πορφυρά έρια και ψάλλουσιν εγχώρια ἀσματα.

Οταν δε ο ελπιδοφόρος Μάϊος ρίψη εις την γην την πρασίνην σινδόνην του, τότε αι νεαραί κόραι οδηγούσιν ανά τους κήπους μέλανα ἡ λευκόν ἵππον, επί της ράχεως του οποίου προσδένουσι μεγάλας δέσμας κλωνών μωρεών, δι' ὧν τρέφουσι τον μεταξοκώληκα, από του οποίου πολλάκις, εξαρτάται, η διατροφή ολοκλήρου οικογενείας επί ἔτος.

Κατά την εποχήν του τρυγητού, αι νεάνιδες φέρουσαι επί της κεφαλής δροσόπλεκτα κάνιστρα πορεύονται εις τους αμπελώνας των, ἵνα δρέψωσι τας γλυκάς σταφυλάς. Ταύτας κρεμούν επί υψηλού μέρους, εφ' ού διατηρούνται και πέραν του Φεβρουαρίου ἡ κατασκευάζουσιν εξ αυτών γλεύκος και ωραίον πετιμέζι.

Εάν ο καιρός ἡ ἄλλη της αιτία δεν επιτρέπῃ αυταίς να ασχοληθώσιν εις τας εκτός της οικίας εργασίας, τότε καθήμεναι εις τον ιστόν κατασκευάζουσι πολυχρόδους τάπητας, χρησίμους είς επίστρωσιν των οικιών των, ἡ χονδρόν τί ύφασμα αλατζά καλούμενον, ὃν μεταχειρίζονται εις τραπεζομάνδυλα και ἄλλα τοιαύτα.

Η φιλοξενία είναι η χαρακτηριστικότερα αρετή των γυναικών της Ραψάνης. Ο ξένος ευρίσκεται ενταύθα εν τω ιδίω οίκω. Άπασαι αι θύραι ενώπιόν του ανοίγονται και αι νεαραί οικοδέσποιναι μετά προθυμίας περιποιούνται αυτόν. Κατά την αναχώρησίν του δε εφοδιάζουν δι' ωραίων μυροβόλων εγχωρίων καρπών, ως δείγμα ευχαριστήσεως, δι' ἣν τιμήν ούτος εποιήσατο αυταίς, διαμείνας ἡ επισκεφθείς τας απλώς μεν πλην καθαρώτατα ηυπρεπισμένας κατοικίας τών.

